

# Van vel en vlees...

Lingam

## Van vel en vlees...

*zomervijfdaagse over nieuwe sporen in oude verhalen*

*Vijf dagen in het teken van levenslust*  **Datum**

Deze zomerweek gaat over vuur tussen mannen, over verlangen naar intimiteit en de vreugde van hechting.

Masseren en verhalen vertellen zijn de twee belangrijkste hefbomen van deze week.

*Je kan er spelenderwijs allerlei manieren om meer in je lijf te komen uitproberen.*

Je kan er spelen als een kind, met andere mannen. Je kan er luisteren naar een sprookje, of er zelf een vertellen. Je kan er vechten of vluchten. Je kan kijken waar genot stukt in je lijf of vreugde verdwijnt uit je gelaat. Je kan je overgeven aan de handen van andere mannen. Je kan rouwen om wat je verloren bent.

*Je kan er aanraken.*

Ontdekken hoe je huid zich van alles

van dinsdagmiddag 4  
juli  
tot zondagnamiddag 9  
juli 2017

### **Plaats**

Dinant

### **Begeleiding**

Herman Cools, Johan De Groof en Ronny Ranson

### **Prijs voor verblijf, maaltijden en cursus**

Voor particulieren:  
750 euro

Voor btw-houders en bedrijven:  
910 euro

Inschrijven kan door een voorschot van 400 euro over te schrijven.

herinnert. En ook: dat aanraken resoneren is, en vertellen En alles van doen heeft met de kunst om goed te luisteren.

*Je krijgt er tijd om op verhaal te komen.*

Er is ruimte om te vertellen over de unieke landschappen waar je doorheen gereisd bent in de verschillende fasen van je leven: de oven waarin je gebakken werd, de mannen en vrouwen waaraan je je bent gaan hechten, de ontdekking van je lustvolle lijf, de aardbevingen en stormen in je leven, de krassen op je ziel, het kruispunt waar je je nu bevindt... Je kan er tijdlijnen bedenken en rituelen om op een 'verse' manier te leren kijken naar wie je bent.

*Je kan er masseren.*

Een lijf kneden alsof het van klei is, om er vervolgens een handvol licht doorheen te blazen.

*Je kan er weer blij worden.*

Het wonder van opladen, stromen en laten gaan meemaken. Schreeuwen, dansen en blozen. Stilletjes nee zeggen en honderduit ja. Binnenkijken in verboden kamers. Er verstoppertje spelen.

*Je kan er de magie van de zon volgen, die opgaat, straalt en weer ondergaat.*

Ons rekeningnummer:

IBAN: BE22 8601 0572  
6847

BIC: SPAABE 22

Achterlaten wat je niet meer past en terugnemen wat je dacht kwijt te zijn. Voelen hoeveel deugd het doet als je je heel eigen steentje kan bijdragen aan een veilige en uitdagende mannengroep die langzamerhand een thuis wordt. Weer ervaren wat het betekent een man van vlees en bloed te zijn, dat wil zeggen: iemand met een gevoelig vel en een krachtig hart.

De zomervijfdaagse gaat door in een oud kasteel in Dinant. Er zijn twee- of driepersoonskamers. Er wordt vegetarisch gekookt.

! In tegenstelling tot andere jaren begint de zomervijfdaagse op dinsdagmiddag en eindigt ze op zondagnamiddag.

Lingam – workshops voor homo-, biseksuele en trans – mannen